

Venekloeten lied

**Ik ben een Venekloet,
een bruine Venekloet.**

**Ik doe toch graag zo raar,
in ieder levensjaar.**

**Samen hossen doen we graag,
een stukkie in de kraag.**

**Kijk maar naar mijne snoet,
ik ben een Venekloet.**

Bij ons al aan de Vaart,
heb je katers met een staart.

Ze lopen als een smurf,
op de afgegraven turf.

Zomers zijn zij de held,
vrijend op het stoppelveld.

Carnavallen eens per jaar,
gezellig met elkaar.

Refrein 1x

Als de kalkoven brandt,
in het Avereesterland,
dan slaat de vreugde gloed,
in elke Venekloet.

Kloetendonkers jong en oud,
zijn dan niet meer zo koud.

De zorgen aan de kant,
daaraan hebben wij het land.

Refrein 2x

De Voart is niet breed

**De Voart is niet breed maar de Voart die is lang,
wij heurt al van verre 't carnavalsgezag.**

**Niks is te lastig, en niks is te zwoar,
wij viert hier 't carnaval bij ons ieder joar.**

De Prins is gekozen met zijn Adjudant,
samen met de Raad van Elf in dit carnavalsland.

In de polonaise een ieder doet er mee,
de handjes in de hoogte ieder voelt zich oké

Refrein 1x

Ja de Dansmariekes die van groot tot klein,
doen er dan ook mee dan in dit carnavalsfestein.

De beentjes in de hoogte een pasje naar opzij,
die meiden voelen zich met het dansen toch zo vrij.

Refrein 2x

De Voart is niet breed

Het mysterie van de nooit gehoorde coupletten

Het schijnt dat Piet van Dijk, Jan Dijk en Appie Peters iets met deze tekst te maken hebben.

**De Voart is niet breed maar de Voart die is lang,
wij heurt al van verre 't carnavalsgezang.**

**Niks is te lastig, en niks is te zwoar,
wij viert hier 't carnaval bij ons ieder joar.**

De Prins is gekozen met zijn Adjudant.
samen met de Raad van Elf in dit carnavalsland.

De mensen hier in kloetendonk die hossen in 't rond,
want die wonen in 't mooiste carnavalsshonk.

Refrein 1x.

Tijdens deze dagen van carnaval en gein,
dan loopt het hele leven als een trein.

En met je eigen kunnen dan sla je er door heen,
en zing je met elkander we nemen er nog een.

Refrein 1x

Na vier dagen van hossen dan zijn de mensen moe
dan slaan ze weer de armen om elkander toe.

En vrolijk zonder zorgen gaan zij met het jaar weer door,
en in hun gedachten gaat het carnaval steeds door.